

Werkgroepsessie Vrijdag 10 mei 10.00 uur

Op deze dag worden de dossiers 'Oorlog & vrede' en 'Oorlogsdocumentatie' gewaardeerd. Een voorwerp uit dossier van 'Oorlogsdocumentatie' is deze verklaring in het Duits. Het is een verklaring dat de fiets van Jan Feller niet in beslag genomen mag worden. 'Das Fahrrad des Jan Feller darf nicht beschlagnahmt werden.' In oktober 1944 droeg Hitler zijn troepen op om duizenden fietsen in beslag te nemen. Het Duitse leger had een tekort aan voertuigen, en Nederland, Denemarken en Italië draaiden daarvoor op. In Nederland werd uiteindelijk niet meer dan één op de vijftig fietsen in beslag genomen. Maar de dreiging van de inbeslagname werd door velen als ingrijpend ervaren. Sommige mensen kregen uitstel op deze inbeslagname, omdat ze de fiets nodig hadden, bijvoorbeeld in hun levensonderhoud. Daarvoor is ook deze verklaring uitgegeven aan Jan Feller.



Verklaring over de fiets van Jan Feller
20-10-1944
Inv.nr. 03563
Papier
2010 – Schenking zonder voorwaarden

Dienblad

1940

Inv.nr. 03355

Hout

22,5 cm breed

2009 – Schenking zonder voorwaarden



Dit houten dienblad is in 2009 aan het museum geschonken. Het heeft een schildering van een gebogen vlaggenstok met de Nederlandse vlag en wapen, met de tekst 'Wel gebogen, maar niet gebroken'. Het dienblad is in 1940 vervaardigd in Boskoop door een onbekende onderduiker. Dit soort dienbladen werden door de moeder van de schenker verkocht in Zoetermeer om geld op te halen.